



nummer 273  
20 maart 2016

# COMMUNICATIE



Pasen 2016

## **Adressenlijst Locatie H. Willibrordus**

Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo

Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo

tel: 072 – 533 0906

**openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur**

- maandag speciaal voor kerkhofbeheer
- vrijdag speciaal voor opgeven intenties

e-mail: [secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl)

website: [www.willibrorduskerk-heiloo.nl](http://www.willibrorduskerk-heiloo.nl)

banknummer: NL55 INGB 0000 278099



### Parochiebestuur:

- voorzitter: dhr. M.G.M. den Blanken Limmer Laen 1, tel: 533 1534
- secretaris: dhr. C.v.Went, Pr. Beatrixlaan 69, EgmHoef, tel: 506 5249
- penningmeester: dhr. K.F.M. Hennekens, Zeeweg 43, tel: 532 0891

Pastor: dhr. H.G.I. Helsloot, pr.

Willibrordushuis, Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: 532 4142

e-mail: [pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl)

privé: Raadhuisweg 1, 1851 JA Heiloo,

tel: 532 3860

Pastor Limmen: dhr. J.H. Olling

tel: 072 - 505 1275

Pastor Akersloot: dhr. H.J. Hudepohl

tel: 0251 - 31 2228

Pastor Egmond: dhr. A.M.M Overmars, pr.

tel: 06 28963045

### Parochiecoördinator:

mw. M.Hoetjes, p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: 533 0906

e-mail: [secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl)

### Financiële administratie:

mw. A. Wiebering, p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: 533 0906

e-mail: [financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:financieel@willibrorduskerk-heiloo.nl)

Aktie Kerkbalans: NL20 INGB 0000681570; NL46 RABO0327064021

### Kerkhofbeheer en –administratie:

mw. I. Hoogeboom,

privé tel: 534 0531

e-mail: [kerkhofadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:kerkhofadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl)

p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo,

tel: 533 0906

### Ledenadministratie:

dhr. A. Franzen, p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: 533 0906

e-mail: [ledenadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:ledenadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl)

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

secr.: T. van Diepen, Groenelaan 17, 1851 NR Heiloo, tel: 5337408

e-mail: [pci.heiloo@gmail.com](mailto:pci.heiloo@gmail.com)

rek.nr NL39RABO0327062401

Verspreiding Communicatie: (Geen communicatie ontvangen? Bel:)

mw. M. Min, Kerkkackers 2,

tel: 533 1487

### Redactie Communicatie:

e-mail: [secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl](mailto:secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl)

## **BEGRIJPEN JULLIE PASEN?**



Bron van  
Levend Water

Begrijpen jullie Pasen? Wat dat is? Ik begrijp dat Jezus dood was. Erg genoeg! Ze hadden hem vermoord, die bange soldaten uit Rome. Dat begrijp ik wel. Toen Jezus begraven was, leefde hij toch nog verder in het hart van zijn vrienden. Dat begrijp ik ook. Ze waren vol van hem. Zijn woorden klonken nog sterker in hun hart dan toen hij nog bij hen was! Dat begrijp ik. Ze hoorden het hem zeggen: 'Vergeef elkaar!', 'Deel je brood samen!', 'God is liefde', 'Ik ben de naakte, die gekleed moet worden en de zieke die hulp verwacht.' Dus kwamen ze hem tegen, bijna op elke hoek van de straat. Aan tafel zetten ze een bord voor hem klaar en een stoel: hij hoorde erbij. Het was alsof hij elk moment binnen kon komen. Hij was er niet en tegelijk meer dan ooit.

Het was niet afgelopen. Zijn werk ging verder. Ze gingen nu maar zelf mensen vergeven, zieken bezoeken en brood delen. Wat ik ook begrijp, is dat Jezus voor God niet verloren was. Jezus was niet meer in onze geschiedenis, maar hij was natuurlijk wel nog in God, bij de Eeuwige, waar alles wat waar en schoon en lief is, thuis komt. Dat is allemaal heel begrijpelijk, vind ik.

### **Leve het leven!**

Maar wat ik niet begrijp, dat is hoe dat kan, hoe dat gegaan is... Misschien wil ik te veel begrijpen. Weet je wat ik dan doe? Als ik iets niet begrijp, dan vraag ik het aan kinderen. Wie weet wat Pasen is? Ik herinner me het antwoord van Eric nog goed. Hij keek me aan met een samenzweerderige blik en zei met een diepe stem: 'Toen is Jezus uit de grot ontsnapt...' Kijk, daar kan ik wat mee! Jezus is ontsnapt: uit de pijn, uit het donker, uit de grot. Hij is vrij geworden en licht. Of wat vind je van het antwoord van Madelon. 'Pasen', zei ze met een lieve zachte stem, 'Pasen is dat Maria eieren uitdeelde onder de apostelen.' Kijk, dat snap ik. De moeder van Jezus zit met zijn vrienden samen. Ze huilen en troosten elkaar. Ineens staat Maria op en gaat naar de keuken. 'Zo, nu gaan we wat eten' en ze komt met een schaal vol eieren. Je kunt niet blijven treuren. Jezus is bij God en wij zetten zijn werk voort. Met Pasen vieren we, dat we er niet zijn om dood te gaan, maar om te leven, Jezus achterna, ontsnappen uit de grot, brood delend en eieren. Leve het leven!

Pastor Johan Olling



## ROND DE WATERPUT

Aan het einde van het seizoen nodigen wij jaarlijks een 'spreker van naam' uit om een lezing te houden over een thema op het grensgebied van religie, cultuur en

maatschappij. Dit jaar zal mw. Mirjam Sterk deze lezing verzorgen met als titel: "Ieder voor zich en god voor ons allen".

Mirjam is oud-kamerlid voor het CDA en huidige directeur van MEE.NL, een organisatie, die zich inzet om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving.

### MIRJAM STERK HOUDT WATERPUTLEZING 2016

#### Thema: De participatiesamenleving

Mirjam Sterk is een groot voorstander van de participatiesamenleving. Maar participatie heeft alleen kans van slagen als we ons laten inspireren door een verhaal dat tegelijk recht doet aan de fundamentele verbondenheid, kwetsbaarheid én het eigen belang van mensen. Nu de bomen in onze samenleving niet meer tot in de hemel groeien, mag je van burgers verwachten dat ze zich actief inzetten voor hun eigen welzijn en dat van anderen. Maar een oproep tot participatie die enkel door bezuinigingsmotieven wordt ingegeven, leidt volgens Mirjam al gauw tot een knap-het-zelf-maar-op-samenleving.

Ze schreef over deze thematiek een boekje met de titel: '*Ieder voor zich en God voor ons allen*', waarin ze o.m. te rade gaat bij grote denkers als Martin Buber en Emmanuel Levinas. Na haar inleiding is er ruimte om met haar in gesprek te gaan.

De lezing is op woensdag 13 april 2016 om 20 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo.

Iedereen is van harte welkom.

**Lezing:** *Mevrouw Mirjam Sterk*  
**Datum:** *woensdag 13 april*  
**Plaats:** *Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo*  
**Tijd:** *20.00 uur*  
**Kosten:** *€ 5,- per persoon*



## PAASWENS

*Zonder besef van eeuwigheid  
houdt de tijd het niet uit,  
zonder ziel en geloof in wat wij doen  
verlammen onze handen,  
zonder hoop-de-horizon-voorbij  
versteent ons hart,  
blokkeert onze adem.*

*Hoe je het verhaal van Jezus' verrijzenis  
ook denkt te moeten verstaan  
en Pasen beleven,  
- dit is het getuigenis van de vrouwen bij het lege graf:*

*er is licht dat niet dooft,  
adem die niet stekt.  
En al zijn ze maar 'n vonk, 'n zucht, 'n moment,  
in dit Licht en van deze Adem  
leeft de mens,  
- dit is het vuur dat hem tot goed-doen drijft.*

*Een oervertrouwen in mij zegt me  
dat het leven een zin heeft  
en dat ik ondanks alles  
daaraan deel heb.  
Een stroom van liefde draagt uiteindelijk de wereld  
en die stroom is er ook voor mij,  
al zie en voel ik het misschien niet.*

*(Dorothee Sölle)*

Zalig Pasen

Jan Veldt  
Nico Mantje  
Johan Olling  
Henk Hudepohl  
Anton Overmars  
Herman Helsloot

## **LEVENSBOM KOMT TOT LEVEN!**

Op zondag 23 februari, na de presentatieviering van de Eerste Communicanten, hebben kinderen, ouders en andere kerkgangers samen een deel van een wandkleed gemaakt. De kale takken van een boom, geschilderd op een doek, kwamen in korte tijd tot leven. De kinderen knutselden met veel fantasie de mooiste natuurverschijnselen. Bloemen met vrolijke gezichtjes, vogeltjes in hun nestje en een vlinder op de schommel. Alles kreeg een plekje op het doek en werd vakkundig vastgezet.

In de andere vijf kerken van de regio wordt ook een deel van het doek versierd en na Pasen worden de delen samengevoegd tot één grote levensboom. Als regio brengen we dus samen dit wandkleed tot stand, dat in Afrika zonder tekst begrepen kan worden. Het verbeeldt: eenheid, kracht, bescherming, samenwerking, zorg en liefde voor onze vrienden in Burkina Faso en is ons gezamenlijke cadeau aan de school in Zoodo. Daarnaast hopen we als regio ook financieel, via uw bijdragen, te kunnen helpen bij de aanleg van de schooltuin.

Tijdens 'Lopend Vuurtje', de gebeds-estafette tussen Hemelvaart en Pinksteren, willen we het complete doek een tocht laten maken langs onze kerken. U kunt dan het resultaat bewonderen. Daarna wordt het wandkleed naar Burkina Faso gebracht.



Werkgroep MOV-HALE

## **VASTENAKTIE 2016**

### **Een schooltuin voor onderwijscomplex Zoodo**



Onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso was al eerder doel van onze Vastenactie. Door onze steun is door de jaren heen het onderwijs op Zoodo stapje voor stapje verbeterd. In eerdere jaren hebben we als regio bijgedragen aan voorzieningen voor schoolmaaltijden en aan de opzet van een opleiding tot automonteur. Deze keer willen we een schooltuin aanleggen.

## **Gezonde voeding**

De docenten op Zoodo willen heel graag een schooltuin hebben om de lessen aanschouwelijk te maken en de leerlingen zelf te laten experimenteren met planten, groenten en fruit. De opbrengst van de schooltuin kan gebruikt worden om de (eenzijdige) schoolmaaltijden die de leerlingen in de middagpauze krijgen te verrijken. Voor leerlingen is het belangrijk, dat zij de waarde van groente en fruit leren kennen en ervaren. Te eenzijdige voeding is een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding in Burkina Faso.

## **Help mee met uw bijdrage!**

U kunt uw bijdrage nog tot en met Pasen geven:

- via de vastenactie-spaarpotjes
- in vastenactie-enveloppen (bij de kist voor de donaties)
- op rekeningnummer NL89 ASNB 0981 7265 69 o.v.v. vastenactie 2016 schooltuin Zoodo. Meer info op [www.stichtingwol.com](http://www.stichtingwol.com)

Werkgroep MOV-HALE

## **LOPEND VUURTJE**

‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat of een roddel, want die gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ kun je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe.



Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (5 mei) en Pinksteren (15 mei) een gebedsestafette gehouden in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude pinksternoveen.

Elke dag komen we in één van de kerken bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboorte-feest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij a.h.w. het licht van Pasen zelf uitstralen.

Op de volgende bladzijde vindt u de data en de locaties.

vrijdag 6 mei	19:00 uur Adelbertuskerk	Egmond-Binnen
maandag 9 mei	19:00 uur O.L.V.O.kerk	Egmond aan Zee
dinsdag 10 mei	19:00 uur Willibrorduskerk	Heiloo
woensdag 11 mei	19:00 uur Jacobuskerk	Akersloot
donderdag 12 mei	19:00 uur M. M. Alacoque kerk	Egmond a/d Hoef
vrijdag 13 mei	19:00 uur Corneliuskerk	Limmen

pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius

## TAIZÉ-PROJECT-KOOR



Ook op weg naar Pinksteren zal er weer een Taizé-project-koor gehouden worden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizé-acclamaties wordt erg gewaardeerd. De repetities zijn bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. Op maandagavond 9 mei is er van 20.00 uur tot 21.00 uur een speciale repetitie. Na deze repetitie krijgt het Taizé-project-koor de kans het gerepeteerde in praktijk te brengen tijdens de meditatieve Pinksterviering op zaterdagavond 14 mei in de Corneliuskerk van Limmen.



Het project-koor staat onder leiding van de dirigent-organist/pianist van de Corneliusparochie: Peter Rijs. Tijdens de repetitieavonden in de Corneliuskerk te Limmen zullen bassen, tenoren, alt en sopranen hun eigen partijen leren. Tijdens de pauze is er koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Deelname aan het project-koor is gratis. Geef je naam en adres door via [pastorie.cornelius@gmail.com](mailto:pastorie.cornelius@gmail.com) dan krijg je een uitnodiging.

## HET VORMSEL IN AANTOCHT

Wanneer de feestdagen van december voorbij zijn, komt er weer rust in de tent, zou je denken. Maar in de parochie worden dan de eerste vergaderingen al weer belegd voor de veertigdagentijd, zeker wanneer die zo vroeg aanvangt als dit jaar. Maar januari is ook de tijd waarin werkgroepen bijeenkomen voor de eerste besprekingen voor het Vormsel en de 1<sup>e</sup> Communie.



Het Vormsel doen we al de nodige jaren gezamenlijk als regio. Eerst als zes parochies, nu als twee parochies, de Corneliusparochie te Limmen en de parochie Bron van Levend Water.



Het vormsel zal toegediend worden in een speciale viering op vrijdagavond 20 mei. Deken E. Moltzer zal dan namens de bisschop aanwezig zijn om de jonge mensen in ons midden te vormen. Maar vormen is meer dan één kort moment. Vormen is een langdurig proces. Als het goed is, gaat dat proces het hele leven door. Een leven waarin mensen nieuwe indrukken opdoen. Elke nieuwe indruk die je opdoet is ook een uitdaging. Een uitdaging om over nieuwe zaken een eigen mening te vormen. Of om een mening, die je al hebt opnieuw kritisch tegen het licht te houden. Dat gebeurt in de opvoeding, die ouders hun kinderen geven; dat gebeurt op school waar kinderen leren hoe ze zich nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden eigen kunnen maken. En dat gebeurt momenteel tijdens bijeenkomsten in Heiloo en Limmen. Twee groepen jonge mensen komen met enige regelmaat bijeen om zich te beraden op hun visie op de wereld. Ze denken na over de vraag wat geloven nu eigenlijk voor hen zelf betekent en of dat mede hun kijk op de wereld bepaalt. Kortom, wij zijn met jonge mensen begonnen aan een reis, die voor hen misschien best wel spannend is. Misschien dat ze hier ook nieuwe ideeën, nieuwe inzichten aangedragen krijgen, waarover ze na kunnen en mogen denken.

Als werkgroepen maken wij daar een begin mee. We hopen, dat we jonge mensen een klein beetje op weg helpen hun plaats in de samenleving te vinden. Vormen is dus niet beperkt tot één moment, een speciaal gebeuren in een kerkelijke viering. Het is een doorgaand proces waarbij ook de inbreng van andere mensen van belang is.

We hopen dan ook dat deze jonge mensen met hun vragen en meningen, met hun kritiek en hun bewondering een plek mogen krijgen in ons midden. Dat kunnen we als gemeenschap ook laten zien door aanwezig te zijn wanneer de vormselviering daar is. We hopen dus dat parochianen uit alle kerken van onze regio op 20 mei aanwezig zullen zijn.

Namens de vormselwerkgroep, Henk Hudepohl



## DOOPVIERING

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat , tel. 533 0906 of met pastor Helsloot, tel. 532 4142.



## EERSTE COMMUNIE



Vanaf januari zijn er veertien kinderen, samen met hun ouders, de pastor en de werkgroep bezig om zich voor te bereiden op de Eerste Communie. De kinderen hebben al veel gedaan. Met een knutselwerk hebben ze zichzelf op 21 februari gepresenteerd tijdens de familieviering. Heeft u het presentatiebord al gezien in de Kerkstraat? Daarop kunt u zien om welke kinderen het gaat en voor welk goede doel zij sparen.

Na vier catechese middagen, waarin we veel verhalen hebben gelezen en veel aan de kinderen hebben verteld, hebben de kinderen ook een speur- en puzzeltocht door de kerk gehad. Dit vonden de kinderen erg leuk, vooral het klokken luiden was heel gaaf. We gaan nog op woensdag 23 maart met de Pastor en de juffen van de scholen een gezamenlijke broodmaaltijd nuttigen, dat wordt vast heel gezellig. Dan nog een catechese middag en daarna de laatste voorbereidingen. In de oefenweek gaan we alles doornemen voor de grote dag. De feestelijke Eerste Communie viering is op zondag 17 april en begint om 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is er een kindercreche aanwezig. Iedereen is van harte welkom!

Werkgroep Eerste Communie

## WE HEBBEN DE AFGELOPEN TIJD AFSCHIED GENOMEN VAN

Ben van Zanten	77 jaar	Ringweg 14
Tiny van Westerop-Wever	90 jaar	Heilooerdijk 22
Theodora Bakker-Kersten	80 jaar	Paardeweijsd 5
Kees Prins	89 jaar	Zorgcentrum Amberhof
Diny Maas-Havekes	92 jaar	Alkmaar
Truus Morsch	81 jaar	Heemskerk
Ina Verbeeck-Tamis	84 jaar	Egmond aan Zee
Jaap Koning	88 jaar	Cruijscampaan 13



## **DODENHERDENKING**

Op woensdagavond 4 mei is er in heel Nederland de jaarlijkse dodenherdenking. We herdenken niet alleen de gevallen van de tweede wereldoorlog, maar ook van alle andere gewapende conflicten, die sindsdien hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. Ook in Heiloo zal, zoals gebruikelijk, daar aandacht aan worden besteed. Dit gebeurt door een stille tocht naar het monument van de gevallen (op Frederica's Hof), de twee minuten stilte aldaar en een kranslegging.

Voorafgaand aan de stille tocht is er in de Ter Coulsterkerk om 19.00 uur een oecumenische bijeenkomst van gebed, zang, meditatie en stilte, om alles wat er deze avond in ons omgaat aan de Heer voor te leggen. De dienst duurt ongeveer 30 minuten, zodat men zich kan aansluiten bij de stille tocht, die begint op de kruising Bergeonstraat/Holleweg (bij de Ter Coulsterkerk).

Ook dit jaar, met zijn vele slachtoffers tijdens verschillende conflicten, nodigen wij u allen van harte uit om aanwezig te zijn bij de viering en mee te lopen in de stille tocht.

De pastores van de gezamenlijke kerken

## **KOORZANGERS GEVRAAGD**

Ons herenkoor vraagt dringend nieuwe leden. Wij hoeven dit toch niet nader toe te lichten. Om de gezangen voor de liturgie naar behoren uit te voeren en het repertoire op peil te houden, heb je flink wat mensen nodig. Door een, laten we zeggen, natuurlijk verloop wordt de groep kleiner dan gewenst. Ik weet zeker dat ze er zijn: mensen die graag zingen, die oud en nieuw uit de voorraad van de liturgische gezangen willen halen. Het wekelijks instuderen in een sfeer van humorvolle verbondenheid onder zeer deskundige leiding geeft veel plezier en voldoening. En ja, wat moet je er nog meer van zeggen: je moet het ervaren. Kom eens langs op de wekelijkse repetitie op donderdag om 19.30 uur in de Willibrorduskerk, of informeer bij het secretariaat (zie voorin dit boekje). Kent u een van de koorzangers? Zij maken u ook graag wegwijs!



Namens het Herenkoor, Nico Veerkamp, bestuurslid

## ROOSTER HEILIGDOM O.L. VROUW TER NOOD

Door de week is er iedere dag een eucharistieviering in de kleine kapel om 12.00 uur.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur is er 1<sup>e</sup> zaterdag bedevaart.

Tenzij anders vermeld, is er elke zondag:

- om 09.00 uur in de kleine kapel een gelezen Heilige Mis;
- om 10.30 uur in de grote kapel een Hoogmis (met koor)
- om 15.00 uur lof of vespers.

- Donderdag 24 maart Witte Donderdag, eucharistieviering 12.00 uur vervalt.  
19.00 uur eucharistieviering, kapel Julianaklooster, voorganger: rector B.C. Beemster, koor: Schola Cantorum Kennemerland.
- Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag, eucharistieviering 12.00 uur vervalt.  
15.00 uur Kruisweg en kruishulde in bedevaartkapel en park, 19.00 uur plechtig herdenken heilig lijden, kapel Julianaklooster, voorganger: rector B.C. Beemster, koor: Schola Cantorum Kennemerland.
- Zaterdag 26 maart, eucharistieviering 12.00 uur vervalt, Paaswake 21.00 uur eucharistieviering, voorganger: rector B.C. Beemster, koor: Schola Cantorum Kennemerland.
- Zondag 27 maart 1<sup>e</sup> Paasdag, eucharistieviering 09.00 uur vervalt.
- Maandag 28 maart 2<sup>e</sup> Paasdag 10.30 uur eucharistieviering, voorganger: rector B.C. Beemster met samenzang.
- Zondag 3 april bedevaart Goddelijke Barmhartigheid, 12.30 uur eucharistieviering, celebrant: mgr. J.M. Punt.
- donderdag 5 mei Hemelvaartsdag, 10.30 uur eucharistieviering, voorganger: rector B.C. Beemster, koor: Ubi Caritas, eucharistieviering van 12.00 uur vervalt.



---

## COLLECTEN

In de afgelopen periode is voor de Indiase kinderen € 103,- bijeengebracht. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers!



## ZIEKENZONDAG 2016

De jaarlijkse eucharistieviering ter gelegenheid van Ziekenzondag zal ook nu weer gehouden worden op Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei a.s.) Deze viering is om 10.00 uur in de Willibrorduskerk. Na de viering is er een gezamenlijke koffietafel in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, tot ongeveer 12.30 uur. Leden van de werkgroep Ziekenzondag zullen u binnenkort komen bezoeken en uitnodigen voor deelname aan de viering en aan de koffietafel. Ook zullen zij u vragen, of u deel wilt nemen aan het Ziekentriduüm dat op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli wordt gehouden.



Mocht u geen bezoek hebben gehad, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen:

ziekenzondag:	Tiny Dijkstra,	tel. 534 1018
ziekentriduüm:	Hans Spaans,	tel. 533 6906

## ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

In de Goede Week en in het Paasweekend organiseert de P.C.I. een inzamelingsactie voor de voedselbank in Alkmaar. Als geen ander weten wij, dat ook veel inwoners van Heiloo gebruik maken van de voedselbank. Wij vragen u dan ook om een gulle bijdrage van houdbare producten.

Er is veel vraag naar: rijst, saus of ragout, groenten in blik, zonnebloemolie, tandpasta, afwasmiddel, koffie en thee, suiker, limonade, jam, soep. De voedselbank beschikt over voldoende spaghetti en andere pasta's

Als P.C.I. hebben wij deze week 250 zakjes met paaseitjes bij de voedselbank gebracht zodat er tijdens de paasdagen iets lekkers op tafel staat.

Wij hopen dat wij net als vorig jaar weer vele dozen met eten naar de voedselbank kunnen brengen. Alvast bedankt voor uw gulle gaven.

Namens de P.C.I., George Tervoort



# Inzameling voor de voedselbank Witte Donderdag t/m Pasen



## Boodschappenlijstje:

- ✓ rijst
- ✓ saus of ragout
- ✓ zonnebloemolie
- ✓ blikken/potten soep
- ✓ blikken/potten groenten
- ✓ koffie, koffiemelk, thee
- ✓ afwasmiddel, tandpasta
- ✓ pindakaas, chocopasta
- ✓ limonade, jam

Op Witte Donderdag staat er in de Kerkstraat een winkelwagentje klaar, waarin u uw bijdragen in natura kunt deponeren. Dat wagentje blijft staan tot en met Pasen. Daarna zullen leden van de P.C.I. het bezorgen bij de voedselbank.

Bij voorbaat dank!!

## **OPBRENGST FLYER PAROCHIELE CARITAS INSTELLING**

Eind vorig jaar hebben wij in de Communicatie een flyer meegezonden. Hierin hebben wij ons werk van het afgelopen jaar beschreven en u tevens om een bijdrage gevraagd voor onze P.C.I. zodat wij ons mooie werk in het komende jaar kunnen voortzetten.

U heeft hier op een prachtige manier op gereageerd door vele kleine en grote bijdragen. Wij mochten dit jaar een recordbedrag van € 2.750,- ontvangen!

Wij willen u hier heel hartelijk voor danken en kunnen samen met onze andere bronnen van inkomsten vele mensen in de parochie ondersteunen.



Namens de P.C.I., George Tervoort



## **ROSAL -BRAZILIE -, HET BERGDISTRICT VAN DE ROZEN**

*Herbert de Gier is een missionaris uit onze parochie, die in Brazilië werkt. In onderstaand artikel vertelt hij ons, over zijn leven hier ver vandaan.*

Op 9 november 2009 ging ik voor in de eucharistieviering in de kapel Sint-Anna in Rosal, een bergdorp behorend tot de gemeente Bom Jesus do Itabapoana (Itabapoana is de naam van de voornaamste rivier die door de streek loopt). Concelebrant was de pastoor van de Parochie Senhor Bom Jesus, die in naam van de bisschop aanwezig was, om mij officieel als kapelaan van de parochie voor te stellen aan de katholieke gemeenschap van Rosal. In overleg met de bisschop en mijn congregatie (Broeders van O.L.V. van Lourdes, bekend in Heiloo i.v.m. de psychiatrische inrichting Sint Willibrord) zou ik in Rosal gaan wonen met als belangrijkste taak de pastorale bediening van de katholieke gemeenschappen in drie bergdorpen: Rosal (waar ik zou resideren), Calheiros en Pirapetinga.

Rosal is ontstaan in het begin van de vorige eeuw. De bewoners van Rosal wijzen nog met trots op de statige, goed onderhouden herenhuizen uit die periode. Sommigen zijn nog bewoond en anderen dienen als tijdelijk verblijf voor mensen, die al jarenlang elders wonen.

Het dorp heeft een mooie kerk, twee schooltjes (basisonderwijs), een medische post, een postkantoor en een eenvoudig onderkomen voor de twee agenten, die hier dienst doen. Een bank hebben we hier niet: voor geldzaken zijn we aangewezen op de hoofdplaats van de gemeente Bom Jesus of het dichtstbijzijnde stadje Apiacá, waar ik voorheen pastoor was. Overdag is er om de twee uur een goede busdienst - via een asfaltweg - naar de hoofdplaats van de gemeente. De twee andere bergdorpen waar ik de pastorale verantwoordelijkheid voor heb, zijn alleen vanuit Rosal per auto te bereiken. De financiële bijdrage, die ik elk jaar van de parochie *Bron van Levend Water* krijg gaat voor het grootste deel op aan benzine en onderhoud van de wagen.

De communicatiemiddelen zijn beperkt, maar voldoende: internet functioneert sinds maart 2010. Telefoon is er ook, maar het 'mobieltje' functioneert hier nog niet. Uiteraard hebben we elektriciteit, maar helaas van bedenkelijke kwaliteit. Bij een flinke tropische bui, gepaard gaande met harde wind, kunnen we bijna zeker op een 'black-out' rekenen. Om de krant te kunnen lezen, heb ik een deal gesloten met de buschauffeur, die dagelijks de krant meebrengt vanuit Bom Jesus do Itabapoana.

De middelen van bestaan in Rosal zijn voornamelijk landbouw (koffieplantages), veeteelt en de plaatselijke handel. De mannen vertrekken 's morgens voor dag en dauw naar het binnenland om te werken: te voet, te paard, op de brommer of met het 'Kevertje'. Vanwege de vele paarden, die hier door de straten lopen, is de 'paardenvijg' nog een vertrouwd straatbeeld.

Mijn pastorale activiteiten zijn verspreid over de drie bergdorpen: elke gemeenschap heeft een zondagse en doordeweekse misviering. Een luxe, die ze eerder in de geschiedenis nog nooit gekend hebben. In Rosal is het een traditie dat de priester, tijdens de offerande, een boeket rozen krijgt aangeboden. De rozen komen van het kerkplein of van de tuintjes van de mensen zelf. Het hele jaar door kun je ze vinden.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle parochianen te bedanken, die het mogelijk maken dat de Parochie *Bron van Levend Water* mij jaarlijks financieel kan steunen. Zo zijn mijn bezoeken aan de bergdorpen en het onderhoud van mijn wagen verzekerd.

Met hartelijke groeten,

Pe. Herbert de Gier



# Heilige van de maand

Idesbald van Ten Duinen  
Belijder en abt.

Betekenis van de naam:	Succesvol heerser.
Iconografie:	Als cisterciënzer met een scheepje of hengel in de hand.
Patroon van:	Polderjongens, kustbewoners en vissers.
Aangeropen tegen:	Koorts en reumatiek.

Op zestigjarige leeftijd begaf Idesbald zich naar de Cisterciënzerabdij Ten Duinen, in de noordwesthoek van West-Vlaanderen. Hij wilde zijn laatste jaren doorbrengen in de verstilde rust van het klooster, ver weg van de woelige wereld.

Idesbald werd omstreeks 1090 geboren in Veurne als telg van de invloedrijke en machtige familie Van der Gracht. Zijn vader Eggewaard zorgde dat hij een goede opleiding kreeg. Daarbij werd aandacht besteed aan ridderlijke en intellectuele vaardigheden. De jongeling verwierf een belangrijke positie aan het hof van de graaf van Vlaanderen. Een schitterende carrière lag in het verschiet.

Het liep anders. Hij was nog geen dertig toen hij zijn echtgenote verloor in het kraambed. Diepbedroefd verliet hij het hof. Hij schonk een groot deel van zijn erfenis weg om rond de kapel, die zijn vader ten oosten van Veurne had laten bouwen (het huidige polderdorp Eggewaartskapelle) een priorij te stichten. Zelf werd hij kanunnik in de kerk van Veurne, die dankzij graaf Boudewijn I met de IJzeren Arm (†879) beschikte over relikwieën van de heilige Walburga.

Het leven als kanunnik kon Idesbald uiteindelijk niet bekoren. Hij moest veel tijd steken in allerlei wereldlijke beslommeringen. Naar zijn gevoel kon hij te weinig tijd besteden aan God. Daarom wilde hij zelfs op gevorderde leeftijd toch nog toetreden tot de strenge orde van de cisterciënzers.

Die orde was ongeveer een halve eeuw daarvoor gesticht door Robert van Molesmes (circa 1017-1111) uit onvrede met de leefwijze van de benedictijnen. Robert en zijn medestanders vonden dat de monniken een luxueus leven leidden en te ver waren afgedwaald van de doelstellingen van hun stichter, de heilige Benedictus van Nursia.

Zij wilden leven in overeenstemming met de oorspronkelijke regel, dus in alle soberheid. Hun eerste klooster bouwden ze in Cîteaux (Latijn: Cistercium), ten zuiden van Dijon. De orde begon te groeien nadat de heilige Bernardus van Clairvaux (1090-1153) met dertig edellieden de nieuwe orde kwam versterken. Her en der in Europa verrezen nieuwe vestigingen. Rond 1138 sloot de in 1128 gestichte benedictijnenabdij Sancta Maria Dunarum, in de wandeling Ten Duinen genoemd, zich aan bij de cisterciënzers.

Van meet af aan voelde Idesbald zich hier thuis. Het geregelde leven beviel hem uitstekend. Elke dag stond men om zes uur op. De dagorde werd bepaald door de getijden, die om de drie uur in de kerk werd gezongen. Daartussen werkten de monniken op het land en kopieerden en illustreerden ze boeken. Idesbald had een prachtige stem en werd aangesteld tot cantor, voorzanger. Hij ging zo op in het koorgezang dat hij tijd en plaats vergat: zijn medebroeders moesten hem dan uit het koor halen voor de maaltijd.

Ondanks zijn afkeer van bestuurstaken werd hij in 1155 gekozen tot abt. In die hoedanigheid wist hij Ten Duinen tot grote bloei te brengen. Na twaalf jaar moesten de broeders afscheid nemen van Idesbald: na een kort ziekbed overleed hij op 18 april 1167. Gewoonlijk begroeven de cisterciënzers hun overleden broeders op het kerkhof. Maar Idesbald kreeg zijn laatste rustplaats in de kerk, omdat ze van zijn heiligheid overtuigd waren.

In 1577 werd de abdij verwoest ten tijde van de religieuze troebelen. De monniken konden Idesbalds stoffelijke resten veilig naar Brugge brengen, naar de Onze Lieve Vrouwenkerk op de Potterielei. Toen men in 1623 de kist opende, steeg er niet alleen een aangename geur uit op, maar bleek het lichaam van de abt ongeschonden te zijn. Het duurde echter tot 1894 vooraleer Idesbald zalig werd verklaard.

Feestdag 18 april.

Uit: Heilige in de Lage Landen.

## **IMPULSDAGEN VROUW & GELOOF 2016**

Op 1 en 8 april organiseert de Oecumenische Werkgroep Vrouw & Geloof Noord-Holland weer haar impulsdagen. Dit jaar is het thema '*Kansen keren*', over omgaan met je levenslot.

Ieder van ons heeft in haar leven momenten waarop ze zich afvraagt: 'Is dit het nou?' 'Is dit het leven, dat ik me had voorgesteld?' Gegarandeerd dat het anders is verlopen dan ooit gedacht.

Dat gold ook voor de vrouwen, die Chagall op dit schilderij heeft afgebeeld uit het Bijbelboek Ruth. Het lot heeft Naömi en haar schoondochters Ruth en Orpah zwaar getroffen. Zij hebben daarin geen keus, maar alledrie gaan zij daar wel anders mee om. Met alle consequenties van dien voor hun toekomst.



Wat betekent dit verhaal voor ons? Hoe gaan wij om met wat het lot ons brengt? Op de Impulsdagen van 2016 laten wij ons door deze drie vrouwen inspireren. In het programma een inleiding van José van Sante, workshops met bibliodrama, medigese, het tekenen van levenslijnen en tot slot een gezamenlijke viering. Als u dit ook aanspreekt, bent u van harte welkom!

Data: vrijdag 1 april in Alkmaar (Terp, Oudorp)  
vrijdag 8 april in Hoorn (Kapel Dijk & Duin).

*Op beide dagen wordt het zelfde programma uitgevoerd.*

Tijd: 10.00 -16.00 uur (koffie en thee vanaf 09.30 uur).

Kosten: €15 (zelf brood meenemen, voor soep/drinken wordt gezorgd).

Voor wie: voor vrouwen uit alle kerken in Noord-Holland en belangstellenden van buiten.

Meer informatie via 0229-842544 (secr. Werkgroep V&G NH).

## **NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP EEN NIEUWE NAAM, DEZELFDE (GEESTELIJKE) ZORG?**



Van tijd tot tijd laten wij, geestelijk verzorgers in dit ziekenhuis, van ons horen in de kerk- en parochiebladen van onze regio: het noordwestelijk deel van Noord-Holland. Sinds december 2015 hebben we in dit gebied één ziekenhuisgroep, verdeeld over zeven locaties. Van Texel en Den Helder tot en met Alkmaar en Limmen kunt u het oranje logo tegenkomen. Het is nog wel even wennen om niet meer te praten over 'Het Gemini' en 'Het MCA'.

Een goed moment om u te laten weten, dat wij er nog steeds zijn.

Ook al is ons werk ook aan verandering onderhevig. Zowel op locatie Den Helder als in Alkmaar is er Geestelijke Verzorging, waar u een beroep op kunt doen als u onverhoopt in het ziekenhuis belandt. Een ziekenhuisopname kan, zelfs als het gaat om een relatief eenvoudige ingreep het leven flink door elkaar schudden, op z'n kop zetten. Alleen al door de ongewone omstandigheid, dat je ineens, voor het oog van ieder, in een bed ligt en wat er dan verder met je gebeurt. Een mens kan er in zo'n situatie behoefte aan hebben om de dingen eens op een rij te zetten, vragen te doordenken, die van dieper weg opborrelen, zich niet zomaar tot zwijgen laten brengen. Vragen over leven en geloven, over zin en grenzen aan die zin, vragen en gedachten over grenzen aan ons bestaan... Dat zijn de thema's waarbij geestelijk verzorgers uw gesprekspartner kunnen en willen zijn.

Nieuwe geestelijke zorg? Ja en nee. Nog regelmatig worden wij aangeduid als pastorale dienst, ziekenhuispredikant etc. - geassocieerd met de kerk dus. Wij streven er al een aantal jaren naar om mensen te laten weten, dat zij *natuurlijk* met vragen en gedachten over geloof bij ons terecht kunnen, maar dat wij als *algemeen geestelijk verzorger* beschikbaar zijn voor iedereen. Voor ieder mens, die door een ziekenhuisopname behoefte heeft om eens even te praten, het hart te luchten. Kaarten te schudden en opnieuw neer te leggen. Dus: een nieuwe naam en dezelfde en toch steeds ook vernieuwde aandacht voor wat een mens raakt en bezighoudt.

We hopen dat u ons weet te vinden als u dat wilt! De verpleegkundigen op de afdeling kunnen ons namens u bellen of mailen. Dat kan 24/7 dagen per week als daar aanleiding toe is.

Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en Den Helder:

Annerien Groenendijk,  
Maria Luycks,  
Gert Scholten

Marijke Geerse,  
Jos Timmerman,  
Nel Huibers (secretariaat Alkmaar)

### **KOPIJ VOOR DE VOLGENDE GROTE COMMUNICATIE**

De uiterste inleverdatum voor de volgende Grote Communicatie is  
**19 april 2016**

voor de kinderen



vieringen voor de kinderen

- 
- |        |  |
|--------|--|
| 20 mrt | 10.00 uur familieviering met Wikiko en<br>Palmpasenoctocht<br>er is kindercreche |
| 25 mrt | 15.00 uur Goede Vrijdag Kinderkruisweg   |
| 27 mrt | 11.00 uur 1 <sup>e</sup> paasdag Familieviering met Wikiko                       |
| 17 apr | 10.00 uur 1 <sup>e</sup> communie, er is creche                                  |